

Postkort fra Færøerne

Vi er ankommet godt her på Færøerne. Vi landede i Vega, som ligger en times kørsel fra hvor vi skulle bo.

Da der er lange øde strækninger her på øerne og vi gerne vil ud at opleve naturen samt den færøske kultur, har vi lejet en lille bil, som her på øerne er blevet vores bedste ven og er med til at to ældende kvinder bare er med på nådderne. Den første par dage er gået med at finde os til rette og få fyldt køleskabet. Vi blev meget overrasket over hvor dyre ganske almindelige dagligvarer er på øerne. (Eksempel: en agurk 19 kr., tomat 5 kr. pr. stk, en øl 22 kr., et lille franskbrød 35 kr.)

Vi har lejet os ind i det mest fantastiske hus som ligger på en lille flæk som hedder Kamsdalur. Kamsdalur ligger lige midt mellem vores praktiksteder. Huset vi bor i, byder på alt hvad hjertet begærer (vaskemaskine, tørretumbler, tv.....). Vi er blevet taget godt imod i vores praktikker, som vi valgte at aflægge et besøg hos dagen før vi skulle starte.

Kulturen på de færøske plejehjem er meget anderledes som hjemme i Danmark; men alt dette vil vi høre nærmere til, når vi først er kommet bedre i gang.



Postkort fra Færøerne - uge 2

Vi er nu ved at komme ind i arbejdsrytmen, og alt går meget afslappet og roligt, ingen stress og ingen jag. Morgenplejen starter kl. 8, hvor der bliver brugt megen tid på pleje, små snak og håret fønes eller sættes med krøllejern. Nogle ønsker at sove længe, så de kan godt ligge og slappe af indtil kl. 10-11 stykker. Middagsmaden bliver lavet i eget køkken af de sødeste køkken-damer, som kræser omkring maden fra kl. 8 om morgenen.

Når klokke nærmer sig 12 bliver der sunget fællessang, og derefter tændt for nyhederne. Det er her man får føles af at blive smidt 50 år tilbage i tiden. Vi går stille rundt og serverer maden (store portioner og masser af kød). Der er helt stille ved bordet, ingen taler sammen, og man skal endelig ikke begynde at sludre løs. Det udløser stramme miner og sure blikke. Efter en option mad eller 2 samt en lækker dessert, går alle hver til sit, og der er roligt til kl. 15-16 stykker.

Dokumentationen er en mappe, hvor man krydser af, om borgeren er blevet vasket, barberet, børstet tænder og så videre. Hver borger har sin egen mappe, hvor man kan skrive, hvis der er noget ud over det sædvanlige. Så vi har nok brugt højst brugt 5 min om dagen til at dokumentation.

Om onsdagen bliver der hentet en stor gammel bærbar frem og afholdt et møde på ca. en time. Hvor der bliver drøftet eventuelle problemer.

Vores fritid går mest med nogle vandreture i fjeldene, eller en køretur ind til Klaksvik hvor der er noget billiger at handle en i de små bygter.

