

POSTKORT FRA ELEVER: DORTHE OG KAREN I MALAGA



Vi kan varmt anbefale at tage i praktik i Bernalmadena (Malaga). Vi var på plejehjemmet Benalsol, som er spansk, med overvejende demente beboere. Vi har været her i 4 uger, og vi har oplevet rigtig mange ting både i praktikken, men også i fritiden. Vi har arbejdet fra kl.9.00 til kl.14.00 alle hverdage og fri i weekender.

Da personale og beboerne næsten ikke kan engelsk, er kommunikationen lidt en udfordring ind imellem, men ved hjælp af tegnsprog osv. kommer man langt. Der har dog været nogle enkle pårørende som kunne både engelsk og tysk, det var rigtig dejligt, da vi så på den måde kunne få lidt mere viden omkring beboerne og kulturen.

Det har været rigtig spændende at se, hvordan de arbejder her i Spanien, og se hvordan de vægter familien højt. Mange pårørende er på besøg dagligt, de er meget omsorgsfulde og kærlige ved deres forældre. Plejehjemmet gør meget ud af den personlige pleje, såsom duft og pænt tøj. Da dette er meget vigtigt for de pårørende.

Nu går turen snart hjem igen, det er bestemt med blandede følelser, da vi har haft en rigtig dejlig og lærerig tid her, ikke så meget fagligt, men rigtig meget om arbejdsforhold og vi vil bestemt værdsætte vores høje standard i Danmark, mht. til hjælpemidler.

Vi er bestemt rigtig glade for at vi har haft muligheden for at komme i praktik i udlandet. Vi synes det har været en fordel at være to afsted sammen, da vi har kunnet sparre og dele oplevelserne med hinanden, både i praktik og fritid.

Det er en oplevelse for livet, vi ikke ville være foruden.

Med venlig hilsen

Dorthe og Karen